



Alice in kinderopvangland

Beste ouders / verzorgers,

Bij deze ontvangt u Hofnieuws XIX, waarin wij u weer op de hoogte brengen van het laatste nieuws binnen onze Paleismuren.

Kinderopvangland is een levende brache. Er is altijd beweging, er zijn continu nieuwe ontwikkelingen. In het nieuws horen we momenteel steeds vaker dat kinderopvangorganisaties lopende contracten met ouders moeten opzeggen, soms zelfs van de ene op de andere dag. Een groot probleem, want ouders moeten werken, maar hebben daarnaast ineens hun baby, dreumes, peuter of zelfs meerdere kleintjes thuis.

Gelukkig kan ik u geruststellen: Kinderdagpaleizen hoeft geen contracten te ontbinden. Uw prinsen en prinsessen zijn en blijven welkom bij ons, ook in deze tijd van personeelstekorten. Eerlijk gezegd begrijp ik wel dat grotere kinderopvangorganisaties, ook uit onze buurt, meer last hebben van een tekort aan leidsters dan wij. Dat heeft te maken met het beleid wat jarenlang is gevoerd. Leidsters kregen bijvoorbeeld na twee jaar geen contractverlenging, al waren het de beste die je maar kon bedenken. Bij ons gebeurt dat wel en ook 'immaterieel' laten wij onze collega's vaak merken en zien hoezeer wij ze waarderen. Wij investeren vanaf het begin in een zo warm mogelijke sfeer en goed onderling contact. Bij een grotere organisatie wordt het beleid bepaald door leidinggevendenden van wie de leidsters soms niet eens het gezicht kennen, omdat zij op kantoor zitten, maar nooit op de groepen komen. Er is sprake van hiërarchie, terwijl ik elke week op alledrie de vestigingen kom en aanspreekbaar ben voor iedereen. Leidsters hebben nu de keuze tussen een werkplek waar ze langer kunnen blijven en gehoord worden of een 'kouder klimaat' en dan begrijp ik waar ze voor kiezen...

Kinderen onverwacht eerder laten ophalen of groepen sluiten omdat ze op dat moment niet aan de leidster-kindratio voldoen, dat hoefden wij ook nog nooit te doen. Toch merken wij natuurlijk hoeveel vraag er is naar kinderopvangplekken: onze mail staat roodgloeiend. En onze wachtlijst is twee tot tweeënhalf jaar: een zwangere vrouw die haar kindje inschrijft, is na haar verlof niet eens zeker van een plek...

Het punt is: wij zitten vol, in de zin dat we niet meer vierkante meters tot onze beschikking hebben. Uiteraard houden wij onze ogen open, mocht er nieuwe ruimte beschikbaar komen.



Maar eerlijk gezegd is het niet mijn eerste ambitie om meer vestigingen te openen. Ik wil blijven zorgdragen voor het kleinschalige binnen de huidige Paleizen, omdat eens te meer blijkt dat daar onze kracht ligt. Stel dat er een of meer vestigingen bij komen, dan kan ik minder mijn gezicht laten zien en zou er toch meer afstand ontstaan; dat willen we niet...

Ook het nieuws over het gratis maken van kinderopvang in Nederland volgen wij op de voet. Er wordt in de politiek over gesproken of dit haalbaar is voor 2025, maar ik durf het niet te voorspellen. Het heeft al vaker op de agenda gestaan, maar stagneerde eerder ook weer. Onze prioriteit is in ieder geval om de huidige kwaliteit te behouden voor uw prins en prinsessen en stabiel te blijven in deze levend(ig)e branche, dus daar focussen wij op.

En uiteraard is er - nu de zomer alweer is begonnen - ook ruimte voor vakantie. Mijn man en ik gaan een week naar Portugal met onze kinderen. Wij hebben twee pubers van 16, in augustus worden ze 17, die staan te popelen om uit te gaan. Ik vind ze net te jong om alleen op vakantie te gaan, dat kan m'n moederhart nog niet verdragen. Vandaar dat we met het hele gezin vertrekken, al ben ik van plan om me niet te veel met de kinderen te bemoeien. Wij laten het nachtleven voor wat het is, maar mocht er iets zijn, dan zijn we bij onze pubers in de buurt, dat stelt (mij) gerust...

Ik hoop dat u ook enorm kunt genieten van een welverdiende vakantie samen met uw lieve prins en prinsessen. En mocht u vragen hebben, dan kunt u een van onze leidsters aanspreken of mij bereiken via info@kinderdagpaleizen.nl of op 06-48105437.

*Warme groet,
Alice van Neck, eigenaresse Kinderdagpaleizen*



Op de troon

Mandy de Ruiter

Uw kind is koning, maar in elke Hofnieuws zetten we even een medewerker van Kinderdagpaleizen op de troon, om haar beter te leren kennen. Deze keer: Mandy de Ruiter (35).

Thuis: 'Ik woon samen met mijn twee dochters: Lesley (14) en Fayen (8). En met onze lieve katten Zoë en Rosie.'

Werkt: 'Nu ongeveer twee jaar bij Paleis Zaandam. Van maandag tot en met donderdag sta ik op de babygroep. Vroeger had ik verschillende banen, maar ik werd jong moeder, op mijn eenentwintigste. Het zorgen voor een baby en wat daarbij komt kijken: alles

was compleet nieuw voor mij. Gelukkig had ik veel aan tips die ik kreeg van de leidsters van de crèche waar ik mijn dochter naartoe bracht. Ik was bijvoorbeeld onzeker over Lesleys slaappatroon. Hoe jong ze ook nog was, het lukte bijna nooit om haar een middagslaap te laten doen. Overal lees je dat kinderen die rust nodig hebben, maar bij Lesley leek het anders. Een leidster adviseerde mij om niet te gaan pushen, Lesley kon een uitzondering zijn. En inderdaad: mijn 'prinses' had er geen last van dat ze minder sliep dan gemiddeld, ze had het blijkbaar niet nodig. Ik vond het zo fijn dat geen vraag te gek was voor de leidsters, ze hielpen mij echt.

Later kreeg ik mijn tweede dochter en was ik een tijd huismoeder. Toen de kinderen groter werden en mijn relatie uitging, kwam de vraag: wat wil ik verder? Omdat ik zulke goede herinneringen had aan de crèchetijd van mijn oudste, solliciteerde ik als huishoudelijke hulp bij een kinderopvangorganisatie. Dat bleek een goede zet: ik deed de boodschappen, zorgde dat de groepsruimtes netjes bleven en hielp met flesjes geven. Maar bovenal beseftte ik al snel dat ik groepsleidster wilde worden! Ik schreef me in voor de opleiding, solliciteerde bij Paleis Zaandam en het klikte van alle kanten. Zo kon ik het leren combineren met mijn nieuwe werk hier. Inmiddels heb ik de opleiding afgerond en geen moment spijt van mijn keuze voor dit werk. Wel merk ik soms dat mensen er een ander beeld van hebben. Wij zijn zeker niet alleen 'oppassen', er komt zoveel meer bij kijken. Wij observeren de ontwikkeling van de kinderen, helpen met de eerste hapjes en stapjes, bedenken de knutselwerkjes, houden tienminutengesprekken en ga zo maar door.'

Waarom deze kinderopvang: 'Het kleinschalige vind ik fijn, wij werken met een vaste, hechte groep collega's. Ik breng hier meer tijd door dan thuis, dus een goede sfeer is belangrijk. Mijn directe collega Daphne is zelfs een vriendin geworden. Het voelt inmiddels vreemd als ik haar eens een paar dagen niet zie.

Dat de kinderen bij ons tussen de middag warm eten, vind ik ook zo'n pluspunt. Als ik vroeger had geweten dat dat bestond, had ik daar als ouder ook voor gekozen. Na een dag crèche zijn de meeste prinsen en prinsessen moe en dan is het fijn dat ze thuis alleen nog een broodje hoeven te krijgen. Zien eten doet eten, ook groentes, en ik geloof dat kinderen die van kleins af aan groente eten daar altijd profijt van houden. Mijn kinderen zijn allebei makkelijke eters, maar ik kan me voorstellen dat het fijn is dat de juiste voedingsstoffen er al 'in zitten' als prinsen en prinsessen daar lastiger in zijn.

Ook fijn is dat ik me hier verder kan ontwikkelen. In augustus start ik met de opleiding Praktijkopleider. Ik kan daarna onder andere onze stagebegeleiders helpen, dat lijkt me leuk.'

Mooiste moment: 'Als een baby bij ons komt vanaf drie of vier maanden, maken wij de hele ontwikkeling mee. Ik begin met flesjes geven en voor ik het weet begint het omrollen, leren zitten en volgen de eerste stapjes. Als dreumessen ineens voor het eerst mijn naam zeggen, daar smélt ik van. Meestal klinkt het iets anders in het begin, dan hoor ik bijvoorbeeld 'Manda' of 'Memmie', heerlijk.

Mijn collega van onze peutergroep heet toevallig ook Mandy en als ik daar even langskom, zeggen de peuters: "Hallo ándere Mandy." Ik ben dankbaar dat ik een vertrouwd gezicht mag zijn voor de kinderen en dat ze zo aan me gehecht zijn.'

Gouden tip: 'Op de groepen knutselen wij veel met de prinsen en prinsessen. Ik wil ouders de tip geven om dat thuis ook te doen. De kinderen leren er zóveel van. Het is goed voor de ontwikkeling van hun creativiteit en fantasie en door te oefenen met knippen,

plakken en kleuren wordt de motoriek steeds beter. Je bent gezellig één op één bezig - of met al je kinderen tegelijk - en ondertussen kun je met elkaar kletsen. Voor de baby's bedenken wij leuke dingen met de handjes en voetjes; laatst maakten we olifantjes van de handjes. Het internet staat vol knutseltips, dus er valt altijd iets creatiefs te doen. Voor mij is de cirkel rond: vroeger kreeg ik zelf tips en nu mag ik die aan ouders géven.'



Lintjesregen van weetjes

Wist u dat...

- 👑 *Onze Instagram-pagina onlangs is vernieuwd? Neemt u gerust een kijkje!*
- 👑 *Mieke Nibbering-van Driel van Paleis Monnickendam op 1 mei is bevallen van haar prachtige zoon Samuël (roepnaam Sam)?*
- 👑 *Dinsdag 12 juli voorlopig de laatste werkdag is van Laura van de Biezen-Rouwhorst (Paleis Amersfoort), omdat zij daarna met zwangerschapsverlof gaat?*
- 👑 *De komende periode negen van onze collega's hun verjaardagen vieren? Romy Smit (Zaandam) op 24 juli, Susanne Schipper (Amersfoort) op 27 juli, Nikkie Santo (Zaandam en Monnickendam) op 6 augustus, Kim de Boer (Monnickendam) op 11 augustus, Bianca Kes (Monnickendam) op 12 augustus, Janna Jongbloed (Monnickendam) op 27 augustus, Iris Broekhuisen (Amersfoort) én Mandy Zoomer (Zaandam) op 4 september en Alice van Neck op 26 september. Alvast van harte gefeliciteerd!*

Hofnieuws XX verschijnt op maandag 3 oktober in uw mailbox: tot dan!